

Visie basisschool Blauwe Aventurijn

Het gaat er niet om dat je binnen de lijntjes kleurt, maar dat je je eigen tekening maakt...

In onze huidige samenleving wordt er al op jonge leeftijd verwacht dat kinderen flexibel kunnen omgaan met veranderingen en een bepaalde mate van zelfstandigheid beheersen. Om snel te kunnen schakelen is het belangrijk dat kinderen goed kunnen reflecteren op zichzelf en eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Verantwoordelijkheidsgevoel vinden wij hierin essentieel.

Verantwoordelijk zijn voor je eigen handelen en je verantwoordelijk voelen voor een ander en je omgeving. Ons team vindt het belangrijk dat kinderen hierin begeleiding krijgen. Wij willen kinderen stapsgewijs leren hoe je leert (bewust) leren, welke aanpak bij jou past en welke doelen je wilt behalen binnen jouw eigen ontwikkeling.

Onderzoeken

Onderzoeken is leuker dan het vinden van de antwoorden...

Doordat kinderen zich bewust worden van hun eigen talenten en ontwikkeling, leren zij hun stimulerende factoren in te zetten tijdens het leerproces en met hun belemmerende factoren de uitdaging aan te gaan. Hiervoor is het belangrijk dat kinderen leren hoe je anderen opbouwende feedback kunt geven en hoe je zelf feedback kunt ontvangen en omzetten naar concrete acties.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen lef tonen. Het lef hebben dingen in twijfel te trekken, het lef hebben om vragen te stellen, het lef hebben zich kwetsbaar op te stellen en uiteindelijk het lef hebben zich te durven afvragen waarmee zij zich in de wereld willen verbinden.

Wij stimuleren kinderen daarom creatief te denken en met een open blik naar de wereld om hen heen te kijken. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij de dimensies van de 21st century's skills.

Samen

Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder...

Ons team heeft vertrouwen in ieder kind, in elkaar en in zichzelf. Wij dragen uit dat ieder kind uniek is en een waardevolle bijdrage heeft binnen de groep en de school. Wij zijn een vreedzame school. Kinderen leren zichzelf kennen, om te gaan met conflicten en om te gaan met verschillen.

Kinderen zijn zich bewust van hun eigen talenten en kennen die van de ander, daarom werken we veel coöperatief. Door deze werkvormen leren de kinderen samenwerken en ontdekken zij dat iedereen nodig is om tot een leerresultaat te komen.

Wij staan voor de veiligheid van ieder kind. Zonder veiligheid kom je niet toe aan zelfontplooiing (leren). Veiligheid is een gevoel. Een gevoel dat ieder kind moet hebben als hij of zij zich beweegt binnen en rondom onze school.

Het zijn en mogen zijn wie je bent vind je niet alleen terug in onze Christelijke normen en waarden, maar is verweven in alles wat wij doen. Op onze school hebben we oog en hart voor de diversiteit

van de kinderen op het gebied van leren, sociaal- emotionele vaardigheden, culturele en religieuze achtergronden.

Schitteren

Alle kinderen worden sterren als je ze laat stralen....

Ons team is trots op onze kinderen. We helpen de kinderen te ontdekken waar zij trots op zijn. Trots op zichzelf, maar ook trots op de ander.

Wij bieden ieder kind de kans te schitteren binnen zijn talent. Schitteren zit niet alleen in de grote processen of resultaten, het zit in de kleine dingen die voor ieder kind een persoonlijke vooruitgang betekent. Schittermomenten creëren wij voor individuele kinderen, voor de groepen en voor de hele school. Schitteren kan dus op elk moment en binnen alle gebieden.

Uiteindelijk is het durven schitteren een uiting waarmee kinderen kunnen laten zien dat ze trots zijn op zichzelf en de ander, zich veilig en gezien voelen en hun talent en ontwikkeling delen met een ander.